

2011 Yılında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi olarak göreve başladım.

Halen, ilk asistan alımı 2012 yılında yapılan bu kliniğin Eğitim ve İdari sorumlusu olarak çalışıyorum.

Dr. Kıraç: Aralık Ayınca İstanbulda Yapılan Türk Üroloji Derneği Genel Kuruluna İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Sizin Önderliğinizde Tam Kadro Katıldı. Seçim ve Sonuçları Hakkında İzlenimlerinizi Alabilirmiyiz.

Dr. Başar: Türk Üroloji Derneği'nin Aralık-2017 seçimleri istişare, dayanışma ve beraberlik anlayışı içinde yapıldı. Biz de "İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu" olarak tam kadro seçimlere katıldık. Seçilen arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyorum, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bölgemizden Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sevgili kardeşimiz Abdurrahim İmamoğlu ve Oğuz Ekmekçioğlu Hocalarımızı da yürekten kutluyorum. Tabii ki, bu derneğin yıllarca Genel Sekreterliğini de yapan Cankon Germiyanoğlu'nun Genel Başkan seçilmesi bizleri ayrıca memnun etti. Akılcı ve sistematik düzenlemeleriyle Türk Üroloji Derneği'nin yapılanmasında çok ciddi emekleri olan ve halen de derneğin 2.nci Başkanı olarak derneğin işleyiş ve icraatlarında -büyük bir titizlikle- aktif çalışan Ateş Kadioğlu Hoca'nın katkıları da unutulmaya caaktır.

İç Anadolu Şubesi olarak, yeni Yönetim Kurulu ile tam bir dayanışma ve birlik içinde çalışacağımıza; bütünleştirici, samimi, verimli bilimsel toplantılar, kurslar yapacağımıza inanıyorum.

Dr. Kıraç: Sayın Hocam TÜD İç Anadolu Şubesi Başkanlığına Aday Olma Fikri Nasıl Gelişti?

Dr. Başar: TÜD İç Anadolu Şubesi'nin kurucu

yönetim kurulu üyesiyim. Bu tür görevlerin aslında ciddi bir emek ve özveri gerektirdiğini bilirim. Bu emek ve özverinin bilimsel olarak verimli ve katılımcı bir faaliyete dönüşmesi de "önerileri dikkate alan, yapıcı, samimi ve saygılı" bir üslubu gerektirir. İşte bu anlayışla yönetmenin daha verimli ve bütünleştirici olacağına inancımdır ki şube başkanlığına aday oldum.

Dr. Kıraç: Hocam Başkanlık Süresince Hedefleriniz Nelerdir?

Dr. Başar: Hedeflerimizi kısaca şöyle özetleyebilirim: Ankara'da düzenli olarak yapılan "Aylık Bilimsel Toplantılar"ı güncel konular ve konusunda bilgili ve deneyimli konuşmacılarla daha cazip ve verimli hale getirmek.

Her toplantıda bu mesleğe yıllarını vermiş Kıdemli Hocalarımızdan birini "Tecrübe konuşuyor söyleşisi" ile konuşturarak hem onore etmek ve hem de bu vesileyle tecrübelerinden genç hekimleri istifade ettirmek.

Araştırmacı özellikli genç uzmanlara bu toplantılarda oturum yönetme ve konuşma fırsatı vermek.

Asistan doktorlarımıza da "Asistanlar konuşuyor" söyleşisiyle bu toplantılarda sadece bilgilenmek değil, bilgilendirmek sorumluluğunu da hissettrmek ve vermek.

2018 Eğitim Yılı için Kayseri ve Sivas da "Bilimsel ve Sosyal Programlı" birer sempozyum düzenlemek.

Ocak ayı içinde Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı "Panel Oturumlar"ı şubemizin diğer illerinde de icra etmek.

Ankara'daki eğitim hastanelerinde TUAK ile birlikte "Canlı Cerrahi Kursları, "Üroloji Hemşireliği" kursları, Ürodinami ve "Hayvan Laboratuvarı kursları, düzenlemek.

Ayrıca bilimsel faaliyetlerin dışında bir takım sosyal sorumluluk projelerinin de planını yapmaktayız. Eğer hayata geçirebilirsek üroloji camiasına da bu anlamda katkı sağlamış olacağız.

Dr. Kıraç: İç Anadolu Şubesi Olarak Yapılan Aylık Bilimsel Toplantılarda Farklı Olarak Literatür Oturumu Koydunuz. Bunun Geri Dönüşleri Nasıl Sizce?

Dr. Başar: Henüz bu formatın hedefine ulaştığını düşünmüyorum. Ancak, aylık bilimsel toplantılarda “asistan doktorlarımızın rol alması ve -belki de- asistanlar için küçük ödüllü bir yarışma konulmasının toplantıları daha verimli ve cazip kılabileceğini” düşünüyorum.

Dr. Kıraç: 12 Ocak 2018’de Yozgat’ta Bozok Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nin Ortak Olarak Düzenlediği Prostat Kanseri Toplantısına Katıldınız. İzlenimlerinizi Alabilirmiyiz

Dr. Başar: 32 kişilik bir katılımı çok samimi bir atmosferde oldu. Konuşmacıların bölge hekimlerinden olması soru-cevap kısmında daha katılımcı bir panel görüntüsü yarattı. Böyle lokal toplantıları bölgemizin diğer şehirlerinde de yapmalıyız.

Dr. Kıraç: Dernek Faaliyetleri Kapsamında İç Anadolu Şubesinde ya da Türkiye Genelinde Ortak Bir Çalışma Planı Yapılabilir mi?

Dr. Başar: Neden olmasın? Özellikle, Ankara’daki eğitim hastaneleri arasında “İnterdisipliner ve Multidisipliner” çalışmalar planlamalıyız.

Dr. Kıraç: Sayın Hocam Toplantılarda ve Bilimsel Faaliyetlerde Sponsorluk Günümüzde Zaruri Bir Durum. Bu Konuda Yaşanan Zorluklar Hakkında Neler Söylersiniz.

Dr. Başar: Hepimizin bildiği üzere bilimsel

faaliyetlerimizi yürütebilmek için firma sponsorluğu -en azından bugün için- olmazsa olmaz bir durumdur. Dernek bütçemizin kısıtlı olması nedeniyle bu sponsorluklara mecburuz. Fakat, firmaların yaşadığı ekonomik zorluklar ve birtakım problemler dernek olarak bizleri de doğrudan etkiliyor. Mesaimizin bir kısmını bu tür sponsorluklara ayırmak zorunda kalıyoruz. Aslında, bu durum yeni bir mesele olmayıp sadece üroloji branşına da özgü değil. Bu sponsorlukları organize etmek kolay değil. İlaç firması yöneticilerinin hesabı belli; onlara, bu duyarlı davranışlarının “boşa uğraş olmadığı”nı fark ettirmek gerekiyor.

Her şeye rağmen, destek konusunda bizleri yalnız bırakmayan firmalara çok teşekkür ediyorum.

Dr. Kıraç: Mesleğe Yenibaşlayan Ürologlara Tavsiyeleriniz Ne Olur Hocam

Dr. Başar: Artık, bir üroloji uzmanı sıfatıyla hayata atılıyorlar. İnsan taşıdığı sıfatın hakkını vermeli. İyi bir üroloji doktoru olmak, insan sağlığı gibi çok ciddi ve kutsal bir görevi iç huzuru ve güvenle icra edebilmek, “hastamı sağlığına kavuşturdum” diyebilmek çok önemli... Bu da ancak, güncel tıp ve literatür bilgisini disiplinli takip etmekle olur. Öğrenmenin bir ömür süreceği bilinciyle bilgi ve becerilerini geliştirmek zorunda olduklarını idrak etmeliler. Ve ayrıca, bu çok özellikli, zeka ve yetenek gerektiren görevi icra ederken, aydın ve donanımlı bir bireyde olması gereken “genel kültür” donanımını da ihmal etmemeliler. Mutlaka spor, müzik, fotoğrafçılık...gibi bir hobileri olsun ve bunu geliştirsinler; tarih bilsinler, kültürel değerlerinin farkında olsunlar.

Ne mutlu gök kubbede her yönüyle “iyi bir iz-hoş seda” bırakabilenlere...